

När vi vandrade pilgrimsleden till Santiago de Compostela hösten 2022, hade vi gott om tid att reflektera över livet. Vi var överens om att vi vill skapa mer kärlek, närvaro, förundran och glädje i livet. Under vandringen så uppskattade vi enkelheten och friheten, och insåg att det är grund för att nå just kärlek, närvaro, förundran och glädje i livet.

Vi bestämde oss för att skapa något som i vardagen påminner oss om dessa värden. Vi vände oss då till [Charlotte Lotta Jonasson Falk](#), en vän till oss som är konstnär, och bad henne att måla en tavla. En spännande process startade. Lotta intervjuade oss om vad vi ville uppnå. Det blev ett samtal om livet, skönhet och relationer, både till oss själva och varandra. Vi bestämde storlek på tavlan och ett färgspann som vi är attraherade av.

Lotta åkte till sin ateljé och började sitt skapande. Efter några veckor träffades vi för att se tavlan halvfärdig, och resonera om vi tyckte att Lotta hade fångat vår intention. Det var ett pirrigt möte för oss alla, vågar vi vara ärliga och säga vad vi tycker. Tänk om tavlan inte alls var tilltalande...hur säger man det på ett respektfullt sätt? Lotta visade tre olika tavlor och vi hade ett jättefint samtal där vi la till och drog ifrån, och tillsammans närmade vi oss tavlan som var rätt för oss.

Efter ytterligare några veckor så var det dags för presentation och upphängning av tavlan. Lotta kom med två helt olika tavlor, som vi bekantade oss med under middag, vin och skratt. Vi hade svårt att välja, men efter några timmar då vi såg tavlorna i både dags- och kvällsljus var valet självklart.

Vi är så tacksamma och glada för vår tavla och för att den stödjer oss i vardagen att leva livet mer levande.

Tack Lotta för att du vågade och ville!